

Jaargang 6 nummer 26  
oktober 2018

# DE MANTTEL



© shotbylex.nl



## Inhoud

- 2** Van de redactie
- 3** Woord van de pastoor
- 4** Paus Franciscus  
Van het parochiebestuur
- 5** Uit de parochie
- 6** Van de geloofsgemeenschappen
- 10** Liturgische kalender
- 12** Dagelijkse en bijzondere vieringen
- 14** Contactgroepen Rondom de Torens  
Parochiestatistiek
- 15** Martinuspen
- 16** Mariamaand
- 17** De parochie uit
- 18** Jongerennieuws  
Kinderpagina
- 20** Martinusfeest

## Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -  
Pastorie H. Martinus  
Kerkstraat 10  
5431 DS Cuijk  
tel. 0485-312555  
email: [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl)  
twitter: @MartinusCuijk  
website: [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl)  
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk  
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232  
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van  
9.30 uur - 12.00 uur.

## Van de redactie

In de komende maanden, voor we weer uitkomen met een nieuwe Advent- en Kersteditie in december, zijn er zoveel thema's: oktober is Mariamaand, 4 oktober het feest van Sint Franciscus, dan begin november Allerheiligen en Allerzielen en daarna Sint Martinus op 11 november. En dan zijn we alweer dicht bij de Advent.

Wat het feest van Allerzielen betreft, de volgende tekstregel kwam ik tegen toen ik zocht naar teksten die met de dood te maken hebben: Rouw is de achterkant van liefde. Wat een mooie gedachte en zo waar! Sowieso is er tegenwoordig een landelijke, soms seculiere invulling van het katholieke Allerzielen. Op veel plaatsen worden herdenkingen georganiseerd en mensen staan stil bij geliefden die hen zijn ontvallen. Vorig jaar was er de actie Voor wie steek jij een kaarsje op met Anita Witzier, die veel aandacht kreeg, o.a. door lespakketten, radio- en tv-programma's. En ik herinner me een programma dat Ode aan de doden heette. Goed dat door deze landelijk aandacht onze rituelen worden overgenomen door mensen die niet katholiek zijn.

Mijn zussen en ik zullen stil staan bij onze overleden ouders. Spa (ons pa) is alweer ruim 31 jaar geleden gestorven en ons ma al ruim 4,5 jaar geleden. Sma werd bijna 94 jaar oud en toch ... toch kun je hen niet missen en wil je hen niet missen. Rouw is de achterkant van liefde, inderdaad!

*Herinneringen bewaar je  
niet in een doos op zolder,  
maar herinneringen bewaar je  
in je hart.*

## Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1200 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.  
Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 16 november a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op [redactie@martinuscuijk.nl](mailto:redactie@martinuscuijk.nl).

Redactie en opmaak:  
Annemarie Emmen  
Miriam Janssen

In de afgelopen weken staan de media vol over de misbruikschandalen in Amerika en worden ook de gebeurtenissen uit het verleden in onze eigen kerkprovincie opnieuw opgeroepen. Bij de groei van deze mediaontwikkelingen moest ik meteen denken aan het moment dat in Nederland, net voor Kerstmis 2011, het rapport Deetman



Pastoor Theo Lamers

verscheen. We stonden als kerk op het punt om Kerstmis te gaan vieren, maar tegelijk kwam dit rapport uit. Persoonlijk was voor mij alle zin in Kerstmis over. De schaamte, de pijn, het verdriet hadden een grotere impact dan het vooruitzicht op feest. Kerstmis mocht voor mij in 2011 gerust overgeslagen worden. Ik heb dat destijds ook gezegd in mijn openingswoord. En toch hebben we toen gevierd. Samen gebeden voor slachtoffers, samen gebeden dat mensen, klein en groot, in onze gemeenschap veilig mogen zijn, samen gebeden dat God, mens geworden in een kind, ons hierin leidt.

In die tijd en ook de jaren erna heb ik diverse malen gesproken met slachtoffers van het misbruik in Nederland. Met tranen in de ogen geprobeerd een luisterend oor te bieden; oprecht excuus aangeboden namens onze gemeenschap dat dit heeft kunnen gebeuren. Deze gesprekken raken mij nog steeds diep, tot op de dag van vandaag. De pijn van de slachtoffers is, als chistelijke gemeenschap, ook onze pijn.

Het was in 2011 en ook nu, dat er uitschrijvingen uit de kerk binnen komen. Een begrijpelijke reactie. En tegelijkertijd vraagt onze bisschop, mgr. De Korte, om elkaar als gemeenschap trouw te blijven, juist in moeilijke tijden. (U vindt de tekst van de bisschop elders in het parochieblad.) Om juist het goede dat in de parochies en geloofsgemeenschappen gebeurt - en dat is veel! - te bewaren.

Ik hoop dat ieder van ons het geloof in God, die er is voor mensen, vast kan houden. Dat het voor ieder zó waardevol is, dat het een dragende grond in ons bestaan mag zijn. Dat we de evangelische boodschap in ons leven uit blijven dragen, in of buiten de kerkgemeenschap, maar dat we toch ook blijven bouwen aan een gemeenschap waar we elkaar dragen: in vreugde en pijn, in dankbaarheid en in leed. Dat God ons draagt en wij elkaar...

### Voor kleine mensen

#### psalm 72

*Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,  
Hij geeft hoop aan rechtelozen,  
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,  
Hij koopt ons vrij uit het slavenhuis.*

*Hij zal opkomen voor de misdeelden,  
Hij zal de machten die ons dwingen  
breken en binden, Hij zal leven,  
onvergankelijk als de zon.*

*Zoals de dauw die de aarde drenkt,  
zo zal Hij komen en in die dagen  
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,  
zal er vrede in overvloed zijn.*

*Dan dragen de bergen schoven van vrede  
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,  
een vloed van koren, golvende velden,  
een stad rijst op uit een zee van groen.*

*Zijn naam is tot in eeuwigheid,  
zolang de zon staat aan de hemel.  
Zijn naam gaat rond over de aarde,  
een woord van vrede, van mens tot mens.*

## Blijf trouw aan de kerk!

'Blijf trouw, juist nu het lastig is. Niemand kan worden gemist'. Met die boodschap richt de bisschop van Den Bosch, Gerard de Korte, zich tot de rooms-katholieke gelovigen in zijn bisdom. De brief, die hij aan parochies heeft gestuurd, is een initiatief van de bisschop zelf. De landelijke bisschoppenconferentie staat er buiten.



Mgr De Korte

"In deze dagen van crisis wordt onze verbondenheid met de kerk op de proef gesteld", schrijft de bisschop, wijzend op het meest recente nieuws over het wereldwijde misbruikschandaal in de katholieke kerk. Minstens duizend minderjarigen in Pennsylvania zijn misbruikt door minstens driehonderd geestelijken. De kerkelijke leiding daar hield hen de hand boven het hoofd. De paus zei tijdens zijn recente reis door Ierland zich ervoor te schamen, maar hij zelf werd er ook van beschuldigd dat hij wist van misbruik door een hoge Amerikaanse geestelijke, maar daar niks mee deed.

Slachtoffers hebben De Korte verteld dat hun pijn weer werd opgerakeld door deze berichten. Gelovigen - 'niet

weinig' volgens De Korte - zijn verdrietig om al die negatieve publiciteit over hun kerk. Ze schamen zich en twijfelen soms wat zij zelf nog in de kerk doen die al zoveel Nederlandse katholieken hebben verlaten. De Korte roept ze op te blijven. "Mag ik u vragen juist nu het lastig is, trouw te blijven? Nu wij voor de Kerk een uitermate moeilijke tijd beleven, kan niemand worden gemist."

De bisschop heeft de boodschap aan alle parochies in zijn bisdom gestuurd, met de vraag die in de vieringen in het weekeinde voor te lezen, of die anderszins door te geven aan hun parochianen. Hij doet dit volgens zijn woordvoerder als plaatselijke bisschop; hij heeft er niet over overlegd met zijn collega's in andere bisdommen. "Iedere bisschop heeft een eigen benadering en toon. Je wilt ook weleens zelf iets naar voren brengen", zegt de woordvoerder.

In Nederland werd in 2010 bekend dat minderjarigen ook hier door rooms-katholieke geestelijken zijn misbruikt. De commissie-Deetman deed er onderzoek naar.

De Korte schrijft dat alle maatregelen die Deetman voorstelde zijn opgevolgd. 'Een groot aantal maatregelen' is genomen om slachtoffers erkenning te geven en te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt. Alertheid blijft volgens de bisschop nodig, maar hij heeft 'de vaste overtuiging dat onze kerk in Nederland een veiliger plek is dan in het verleden, met name ook voor kinderen en jongeren.'

Uit: Trouw-september 2018

## Van het parochiebestuur

Dit jaar is de zomervakantie voor het bestuur geen echt reces geweest ...tal van activiteiten op diverse vlakken gingen door...

Zo kunnen we noemen dat in de vakantieperiode sollicitatiegesprekken zijn gevoerd met 3 pastoraal werkenden...of de ware pastoraal werkende gevonden is, die in ons profiel past, moet in de komende weken gaan blijken.

Ook voor een administratieve vacature zijn er gesprekken gevoerd en het bestuur kan melden dat we toestemming van het Bisdom hebben voor een versterking op het secretariaat. Sinds de fusie is het secretariaat (Mevr. Wil Langen) nooit op menskracht uitgebreid, echter wèl de werkzaamheden.

De nieuwe kracht zal zich in eerste instantie gaan inzetten voor de nieuwe digitale systemen voor de financiën, ledenadministratie, kerkbalans en kerkhofadministratie. Ook voor deze vacature zijn er gesprekken gevoerd en

we kunnen met genoegen melden dat Mevr. Astrid Kerstens per 1 oktober is begonnen.

Het parochiecentrum in Cuijk zal in de komende weken een kleine verbouwing ondergaan. De afgelopen jaren konden we regelmatig terugvallen op het parochiezaaltje van de St. Jozef..maar nu dit er niet meer is, wordt het parochiecentrum in Cuijk nog intensiever gebruikt door groepen voor diverse activiteiten en hebben we hierdoor regelmatig ruimtegebrek. Fysiek hadden we daar maar 1 ruimte, naast de woonkamer van Theo Lamers die overigens ook regelmatig voor vergaderingen werd gebruikt. Het plan is dat we de woonkamer en de serre gaan ombouwen tot een multifunctionele ruimte. Op deze manier zijn wij in staat om meer groepen te ontvangen. De verwachting is dat de werkzaamheden medio november klaar zijn.

Inmiddels is onze stagiair Danny Hakvoort al weer meer dan een jaar binnen onze parochie werkzaam. Ook komend jaar zal hij activiteiten mee uitvoeren. Danny

neemt, naast vele dagelijkse werkzaamheden, vooral het project van het Vormsel voor zijn rekening, daarnaast is hij al een aantal keren in diensten voorgegaan. Het is fijn om te zien hoe hij snel in onze parochie is opgenomen.

U heeft het wellicht al gezien...de kaarsjes kapel in Cuijk-Noord is in een afrondende fase. We zijn erg blij dat de kaarsjeskapel er is gekomen, opgebouwd met authentieke details uit de oude St Jozefkerk. Zo leeft de kerk toch nog voort!  
Op 15 augustus vierden we Maria Tenhemelopneming tijdens een eucharistieviering bij de Grot in Katwijk.

Een bijzondere viering, niet alleen door de spontane komst van onze bisschop Mgr. De Korte, maar zeker ook door de grote opkomst van vele parochianen uit alle geloofsgemeenschappen, de prachtige kerktuin en de mooie gezangen door de koren uit Katwijk en St. Agatha. Natuurlijk werkte het weer ook mee, het was een prachtige zonnige avond...! Dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor in hebben gezet.

De kerkbalans, we meldden het in de vorige uitgave al, we lopen iets achter ten opzichte van voorgaande jaren, dus helpt u ons mee om het weer op peil te brengen? Alvast onze hartelijke dank!

## Uit de parochie

### De Gerarduskalender

## Gerarduskalender 2019

uit Wittem

**elke dag een beetje spirit!**



#### op de voorkant:

elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen

#### op de achterkant:

moppen  
gedichten  
bezinningsteksten  
puzzels  
informatie

**€ 7,25**

#### te koop bij:

Pastorie H. Martinus  
Kerkstraat 10  
5431 DS CUIJK

Ma. Di. Wo. en Vr. van 10.00 tot 13.30 uur

### Cuijkse Taizéviering

In de St. Martinuskerk in Cuijk wordt op vrijdag 7 december 2018 om 19.00 uur een Taizéviering gehouden. De viering is een initiatief van de H. Martinus parochie Cuijk. Er worden tijdens de Taizéviering door de aanwezigen (door piano begeleide) passende liederen uit Taizé gezongen, afgewisseld met gebed, korte bijbellezingen en een meditatief moment van stilte.

Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap in het zuiden van Frankrijk, waar jaarlijks duizenden mensen, vooral jongeren, uit heel Europa komen voor een periode van ontmoeting en bezinning. Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte.

De liederen van Taizé zijn kort en eenvoudig en gemakkelijk meerstemmig te zingen. Sommige Taizéliederen zijn heel bekend geworden, zoals bijvoorbeeld Ubi caritas, of Als alles duister is. Voor meer informatie: <http://www.taize.fr/nl>.

Bij de Taizéviering in Cuijk zitten de aanwezigen in een speciaal gecreëerde intieme ruimte vóór in de Martinuskerk. De totale viering duurt ca. 45 minuten. Na afloop

## Adventsactie 2018

De advent lijkt nog ver weg, maar snel is het al weer begin december. In deze periode gaan we weer aandacht besteden aan de bisschoppelijke Adventsactie. De actie van 2017 heeft tot nu toe landelijk € 569.526,- opgebracht. Een geweldig bedrag! Hiermee kunnen we onze vijf projecten in Malawi, Rwanda, Palestina, Burkina Faso en Congo blijven steunen. En alle projecthouders, vrouwen, meisjes en kinderen kunnen daarmee blijven werken aan een betere toekomst voor zichzelf en hun families. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Over de actie van 2018 vindt u t.z.t. informatie in de kerken en locaties.



is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee na te praten en een kijkje te nemen bij de speciale boekentafel. Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd deze Taizé-viering bij te wonen!

Datum en tijd: vrijdag 7 december 2018, 19.00 uur.  
Plaats: St. Martinuskerk, Kerkstraat 10, Cuijk  
Het thema van deze viering wordt later bekendgemaakt.

Voor meer informatie:  
Gita Siebers, 06-27265138

## Anglicanen en katholieken moeten van elkaar leren

*Walking Together wil ervoor zorgen dat beide kerktradities vanuit hun onderlinge dialoog kunnen openbloeien.* Onder de titel *Walking Together on the Way: Learning to be Church*, werd eerder dit jaar het slotdocument gepubliceerd van de anglicaans-katholieke dialoogcommissie ARCIC (Anglican Roman Catholic International Commission). Het document onderstreept dat anglicanen en katholieken op het vlak van kerkelijke autoriteit, structuren en besluitvorming veel van elkaar kunnen leren. De tekst werd vorig jaar, op het einde van de debatten tussen de katholieke en anglicaanse delegaties in de Lutherstad Erfurt, goedgekeurd. Het ARCIC-document vormt de bekroning van de derde

fase van de anglicaans-katholieke dialoog, die onder impuls van het Tweede Vaticaans Concilie tot stand kwam en waarbij ook de *Gesprekken van Mechelen* (onder impuls van kardinaal Désiré-Joseph Mercier) in de eerste fase een belangrijke rol hebben gespeeld. De directe impuls werd in 1966 gegeven door de ontmoeting tussen paus Paulus VI en de anglicaanse aartsbisschop Michael Ramsey. *ARCIC I*, zo herinnert *Walking Together on the Way*, had vooral aandacht voor wat beide Kerken gemeenschappelijk hebben. *ARCIC II* boog zich over datgene waarover beide Kerken van mening verschillen. *Tijdens ARCIC III gingen wij na wat wij van elkaar kunnen leren*, zegt *Walking Together on the Way*. Het document erkent het belang van de regionale en provinciale besluitvorming in de anglicaanse Kerk en de kracht van het centrale bestuur van de rooms-katholieke Kerk. Tegelijk wordt de katholieke Kerk aangemoedigd om meer ruimte te scheppen voor initiatieven van plaatselijke bisschoppenconferenties en bisschoppen, terwijl de anglicanen kunnen leren van succesvolle vormen van gemeenschap en eenheid binnen de katholieke Kerk. Het document breekt ook een lans om het denkproces te durven starten over de wijding van vrouwen en gehuwde priesters, de toelating voor leken om te preken en mogelijke manieren om beide tradities dichter bij elkaar te brengen.

Bron: ARCIC/Church Times/kerknet

## Van de geloofsgemeenschappen

### Rondom de Martinustoren Cuijk

In de zomerperiode is de kerk druk bezocht: Tijdens de doortocht van de Vierdaagse maakten veel bezoekers en wandelaars gebruik van een rustmoment in de kerk.

De deelname aan Cultureel Cuijk was weer een succes: naast exposities en een demonstratie iconenschilderen was er mooie koorzang en orgelmuziek in de kerk en een optreden van de Molukse groep Tifa met zang. Er hebben die dag ruim 1800 mensen de kerk bezocht. Er zijn in het zomerseizoen extra openingstijden voor deelnemers aan bootreizen op de Maas geweest, hiervan is veel gebruik gemaakt. Met dank aan de kerkwachten voor hun inzet in deze drukke periode!

Na het zomerseizoen gaan we nu weer meer over naar de orde van de dag. We hebben een mooie familieviering gehad tijdens het kermisweekend met ziekenzondag, samen met het jeugdkoor en het dames- en heren-koor. En de tieners hebben de eerste bijeenkomst in de jongerenruimte boven de sacristie gehad rond de film "The life of Pi".

14 oktober is er een bijzondere familieviering, samen met het project-jongerenkoor van ons bisdom voor de WereldJongerenDagen in Panama. Na afloop van de viering is er een speciale deurcollecte voor de jongeren en

zijn ook de WJD-kaarsjes te koop.

Binnenkort komen de info-avonden Eerste Communie en Vormsel en gaan de projecten weer starten. Natuurlijk zien we ook al weer uit naar het feest van Martinus en in de verte daagt de Advent al weer aan de horizon.

Met de groei van de activiteiten in de kerk en pastorie merken we ook dat er regelmatig ruimte te kort is en dat alle zalen en ruimtes bezet zijn. Daarom wordt op dit moment de "huiskamer" van het parochiecentrum aangepast om er makkelijker bijeenkomsten met groepen in te kunnen houden. Er blijft volop leven in de brouwerij.

Het nieuwe werkjaar ziet er weer veel belovend uit en we gaan samen met vele vrijwilligers en parochianen een mooie periode van maken.

Contactgroep rondom de Martinustoren



### Broeder Zon

Wees geloofd, mijn Heer, met al Uw schepselen,  
in het bijzonder mijnheer broeder Zon, die de dag  
brengt en Gij verlicht ons door hem.  
Hij is schoon en stralend met grote glans.  
Van U, allerhoogste, is hij het symbool.

# Uitnodiging aan U allen: Inzegening kaarsjeskapel op zondag 28 oktober 2018 ná de Eucharistieviering U bent allemaal van harte welkom!!

## Ter herinnering: klok van de Jozefkerk

De klok van de voormalige Jozefkerk werd gebruikt bij het begin en eind van de dienst, zoals U beslist nog wel zult weten. Misschien weet U ook nog dat deze klok ooit is geschonken aan de H. Jozefkerk door Mevr. Van der



Wijst, de moeder van koster Geert van der Wijst. Nu de diensten in de MFA De Valuwe verzorgd worden, kunnen we deze klok niet meer gebruiken en is de klok dus weer teruggebracht bij Mevr. Van der Wijst. En natuurlijk hebben we haar bedankt dat we lange tijd haar klok hebben mogen gebruiken in de Jozefkerk!

**Zondag 11 november 2018: Martinusmis**  
De Geloofsgemeenschap H. Jozef maakt deel uit van de Martinusparochie, zoals U weet.

Op de dag van de patroonheilige van onze Martinusparochie, zondag 11 november, is er in de Martinusparochie weer een Martinusmis. Als Contactgroep van de Jozefkerk hebben wij ervoor gekozen om aan te sluiten bij de viering in de Martinuskerk. Daarom is er op zondag 11 november géén viering in de MFA De Valuwe!!



## Kaarsjeskapel Jozefkerk

De kaarsjeskapel rondom de klokkentoren is, nu ik dit schrijf, grotendeels klaar. Met schrootjes uit de voormalige Jozefkerk is in juli 2018 het schrootjesplafond gemaakt door onze vrijwilligers Arie Donkers en Rien Hofmans. Arie en Rien: hartelijk bedankt voor jullie vakwerk!!

Behalve dit plafond zijn er in de kaarsjeskapel nog méér herinneringen aan onze Jozefkerk:

het originele altaar en de leisteenvloer. Verder komen ook terug: de beelden Maria én Jozef, de kaarsenstandaard en de bankjes.

Als het helemaal ingericht is, zal deze kaarsjeskapel natuurlijk óók ingezegend worden door pastor Theo Lamers. De inzegening zal plaats vinden op zondag 28 oktober 2018 aansluitend op de Eucharistieviering in de MFA De Valuwe.

Namens de geloofsgemeenschap van de H. Jozef nodigen wij U, beste parochianen van de parochie H. Martinus en buurtparochies, het parochiebestuur én andere belangstellenden, van harte uit! Ook vertegenwoordigers van de gemeente Cuijk zijn van harte welkom!

## Ontstaansgeschiedenis van de Kaarsjeskapel van de Jozefkerk

Naast de klokkentoren staat nu de Multi Functionele Accommodatie De Valuwe vanaf april 2018. Voorheen was dat de H. Jozefkerk: 1964 - 2018.

In deze kerk, in het voorportaal ervan, was ook een Mariakapel ingericht door vrijwilligers van de Jozefkerk. Deze kerk is verbouwd tot MFA De Valuwe en de huidige kaarsjeskapel is gebouwd rondom de klokkentoren.

De bouw van deze kaarsjeskapel is mede mogelijk gemaakt door vrijwilligerswerk van een aantal parochianen van de voormalige Jozefkerk. Zo hebben ze o.a. het schrootjesplafond verwijderd uit de voormalige Jozefkerk, waardoor er niet bezuinigd hoefde te worden op het budget voor de bouw van de kaarsjeskapel.

De inrichting van de kapel door vrijwilligers is gedaan met herinneringen aan de H. Jozefkerk: het altaar, de leistenenvloer, het plafond, de beelden Maria én Jozef, kaarsenstandaard, bankjes.



Aan de buitenkant zie je het zgn. polymetrisch siermet-selwerk d.w.z. stenen van verschillend formaat en op elkaar afgestemde kleuren. De eerste steen is gelegd op 16 maart 2018 door wethouder G. Stoffels en verder is het gemetseld door leerlingen van de coöperatieve vereniging Bouwmensen bijgestaan door aannemer BCP-bouw.

De inzegening van de kaarsjeskapel H. Jozef door pastor Theo Lamers is op zondag 28 oktober 2018. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers van de Gemeente Cuijk aanwezig zijn en vele vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Jozefkerk.

**Nationale ziekendag september 2018: Terugblik**  
 Op zaterdag 8 september 2018 hield de bezoggroep haar jaarlijkse nationale ziekendag in de MFA De Valuwe. Voor de eerste keer in deze mooie nieuwe locatie! Iedereen was zeer tevreden over deze nieuwe accommodatie. Pater Op de Kamp ging voor in de eucharistieviering. Mede door het dameskoor werd het een prachtige viering met als thema: „Het leven vieren”. Na de dienst was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee of iets anders én met iets lekkers erbij. Tegen 17.00 uur ging iedereen tevreden huiswaarts. We kijken terug op een mooie en geslaagde middag!! Iedereen die meegeholpen heeft deze middag te doen slagen : HARTELIJK DANK. De bezoggroep van de St. Jozef geloofsgemeenschap.

**Mededeling: Kerstviering Bezoekgroep**  
**Op zaterdag 22 december 2018**  
**om 14.00 uur in de MFA De Valuwe**

## Rondom de Antoniustoren

*Helaas geen copy ontvangen.*

## Rondom de Lambertustoren Beers

### Torenuurwerk Beers

17 december 2017 door Toon Michiels

Het uurwerk van de kerktoeren van de R.K. Kerk van St. Lambertus in Beers stond ook op mijn lijst van nog te bezoeken kerktoeren.

Beers, een plaats van ongeveer 1600 inwoners, en historisch vooral bekend door de Beerse Overlaat, oftewel de “Beerse Maas”, waar een beeld vlak bij de kerk hier aan herinnert. Bij het horen van de naam Beers denk ik

behalve aan het monument ook aan café zaal *Kaak*, nu *de Spijker*, en aan ‘t *Wapen van Beers*. De naam van het café zou ik veranderen in: ‘t *Water van Beers* !



Na een afspraak gemaakt te hebben met Harrie van Haren toog ik naar Beers, en gezien het weerbericht, toch maar een dikke jas meegenomen.

*Weerbericht 7 december 2017 :*

*Aan zee wordt de wind in de tweede helft van de ochtend stormachtig en in de kustgebieden is kans op (zeer) zware windstoten.*

Vanuit de 15e-eeuwse toren van de Sint-Lambertuskerk in Beers kijk je in noord- westelijke richting uit over de Kraaijenbergse plassen.

Voordat de Kraaijenbergse plassen er waren, lag de kerk meer dan 3 kilometer van de Maas. Nu ligt de toren maar 240 meter van het water. Bijna net zo ver als wanneer vroeger de Beerse overlaat onder water liep, want water hebben ze genoeg gehad vroeger in Beers.

### Trap naar Angelusklokje

Terwijl ik met Harrie de eerste trap opliep, vertelde hij dat hij nu nog alleen over is om de toren bij te houden. Voordien waren we met z'n drieën. De andere twee collega's zijn er helaas, door een ongelukkige valpartij van een ladder en trap, niet meer. Overigens heeft de Arbo wet de toren, die uit de 15e eeuw stamt, goedgekeurd voor bezoekers, vertelde Harrie. Toch geruststellend bij het zien van het luik aan het einde van de eerste trap, dacht ik ! Buiten woei de wind alsof ik bij het vrouwtje van Stavoren over het IJsselmeer tuurde.



**1746 kerk van Beers door Jan de Beijer (Collectie BHIC)**

Maar binnen was het warm, dit heb ik nog niet eerder meegemaakt dat een Kerktoeren zo warm was. Meestal doe je een extra trui aan als je erin gaat,” komt door de kasten van de twee zenders die nu in de toren staan”, vertelde Harrie. “Ja”, zei ik tegen Harrie, “en die geven nu wel de tijd aan”! Op de verdieping gekomen waar het uurwerk stond, keek je tegen de mooie oude balken aan van de 3e zolder. Die constructies zijn altijd weer indrukwekkend. Waarbij ik dan altijd kijk naar eventuele gaten of aanwijzingen van eerdere uurwerken. Want volgens een tekening van Jan de Beijer uit 1747 had de toren toen al een uurwerk.

### Het uurwerk mechanisme aan de voorkant.

Het uurwerk zelf is geëlektrificeerd, zoals wij dat noemen, en staat in een kabinet-kast zonder naamplaatje. Diverse niet noodzakelijke onderdelen zijn er dan ook, zoals bij vele uurwerken die omgebouwd zijn, niet bewaard gebleven. Het is een uurwerk van het type Korfhage, en is gebouwd en geplaatst in 1911 door F. v.d. Kerckhoff uit Aarle- Rixtel. En vermoedelijk in 1950 door de zoon Jos





van de Kerkhof voorzien van een elektrische opwinding. Wanneer het uurwerk computer gestuurd werd is mij niet duidelijk geworden.

### H. Antonius, zocht het hogerop!

De toren is in 2014 wel gerestoureerd. Na de nodige foto's gemaakt te hebben, gingen we weer terug naar de begane grond. Op de eerste verdieping kwamen we het beeld van H. Antonius met het varken tegen, die het hogerop had gezocht uit voorzorg!



Buiten gekomen stond ik met de neus in de wind naast het H. Hart beeld, naar het water in de verte te turen

Vanaf de trappen voor de kerkdeur kijk je zo over het water



## Rondom de Toren H. Agatha

*Helaas geen copy ontvangen.*

## Rondom de Martinustoren Katwijk

Na een prachtige, warme, droge zomer begint de herfst. Op school leerden we dat deze op 21 september begint, maar onze weermannen en -vrouwen zeggen dat de meteorologische herfst al op 1 september is aangevangen. Aan de gevallen blaadjes te zien....

Even een terugblik op deze mooie zomer, die vele mensen inspireerde naar buitenactiviteiten. Op de fiets of fijn wandelen. Vele bezochten onze grot, kerk en kerktuin. **Op 15 augustus** was het prachtig weer en de viering buiten bij de grot van Maria ten Hemelopneming was een hoogfeest, letterlijk en figuurlijk. Voorganger in deze plechtige viering was onze Bisschop Mgr. De Korte en onze Pastoor Theo Lamers, geassisteerd door vele

helpende handen uit de parochie. De bezoekers kwamen uit alle windstreken. Sommige toevallig, aangetrokken door de mooie versiering, anderen hadden de moeite genomen met de taxi, fiets of te komen wandelen naar Katwijk. Het koor versterkt met zangers uit St. Agatha zong de pelgrimmis uit Lourdes, afgewisseld met oude bekende en nieuwe Marialiederen. Het was een feest der herkenning.

Na afloop van de viering hebben vele op het terras samen met Mgr. De Korte en onze Deken/Pastoor nagenoten, onder het genot van een consumptie, van deze viering. Hiervoor aan alle medewerkers dank.

**Op 9 september** zingt het koor uit Katwijk in Linden de Gildemis ter gelegenheid van de Patroonsdag van het St. Antonius en Mariagilde, bij gelegenheid van de geboortedag van Maria.

**Oktober is de Rozenkransmaand.** De 1e zondag van oktober: 7 oktober 9.30 u. komt Creation uit Cuijk de oktobermaand openen. De 3e zondag van oktober zingt het koor van Katwijk.

**Allerheiligen 1 november en Allerzielen 2 november.**  
**Op vrijdag 2 november 19:00 u.**

Met Allerzielen herdenken wij al onze overledenen. De graven worden gepoetst en een bloemetje bijgezet. In de gebedsdienst schenkt de avondwakegroep speciaal aandacht aan de overledenen van het afgelopen jaar. De families worden uitgenodigd om het kruisje, dat op het in-memoriam-bord in de kerk hangt, mee te nemen. Het gedachtenisprentje blijft in de kerk. Iedereen is welkom in deze viering om zijn of haar dierbare overledenen te gedenken. Na de viering gaan we gezamenlijk naar het kerkhof om op alle graven een gedachtenislichtje te plaatsen en ontsteken.

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

**11 november** Sint Maarten of Sint Martinus de patroonheilige van onze parochie. 18 november viering van St. Caecilia, de patrones van de zangkoren. Voor het koor altijd een gezellige dag. Houdt u van zingen of wilt u graag bij een goed, gezellig koor komen, kom gerust kijken en luisteren. Op donderdagavond repeteren wij van 20.00 tot 21.30 u. in de sacristie. En dan gaan we al weer naar de laatste maand van dit jaar met de vele feestdagen. Voor de een leuk en gezellig, voor de ander confronterend.

**Mariabloemen:** er zijn veel bloemen die naar Maria verwijzen, bijvoorbeeld door een symbolische betekenis, zoals *lelie, roos, anjer, akelei, goudsbloem, zwaardlelie (lis), Maarts viooltje en korenbloem*. Er zijn ook planten die haar naam dragen vanwege een heerlijke geur zoals *Lievevrouwebedstro*. Andere bloemen dragen haar naam als volksnaam: *pinksterbloemen* worden wel *lievevrouweken* genoemd, *grasklokje* wel *mariaklokje* en *meidoorn* ook wel *mariakrans*. Vooral witte en blauwe

## Liturgische kalender

Datum	Za 13 en Zo 14 oktober. 28ste Zondag door het Jaar	Za 20 en Zo 21 oktober 29ste Zondag door het Jaar	Za 27 en Zo 28 oktober. 30ste Zondag door het Jaar	Do 1 en Vr 2 november. Allerheiligen en Allerzielen	Za 3 en Zo 4 november. 31ste Zondag door het Jaar	Za 10 en Zo 11 november. 32ste Zondag door het Jaar H. Martinus
Kerk						
St. Martinus parochiekerk 	Zo 11.00 uur Eucharistie - gezinsviering m.m.v. Jeugdkoor en WJD-koor	Zo 11.00 uur Eucharistie Herenkoor	Zo 11.00 uur Eucharistie Herenkoor	Do 19.00 uur Eucharistie Dames- en Herenkoor Vr 19.00 uur Eucharistie Vivace Vianen	Zo 11.00 uur Eucharistie m.m.v. Herenkoor	Za 18.00 uur Gezinsviering met Jeugd- en Martinuskoor Zo 11.00 uur Harmonie en dameskoor Herenkoor
H. Agatha St. Agatha 	Zo 9.30 uur Eucharistie met samenzang	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur Eucharistie met samenzang	Do 8.00 uur Eucharistie met samenzang Vr 8.00 uur Eucharistie met samenzang	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur Eucharistie met samenzang
H. Lambertus Beers 	Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. Gemengd koor		Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. Together	Vr 19.00 uur Woord- en Communie-dienst m.m.v. Gemengd koor		Za 19.00 uur Eucharistie met samenzang
H. Jozef Cuijk 	Zo 11.00 uur Eucharistie	Zo 11.00 uur M.O.V.viering m.m.v. Dameskoor	Zo 11.00 uur Eucharistie met aansluitend inzegening kaarsenkapel		Zo 11.00 uur Woord- en Communie-dienst m.m.v. Die-Drie	geén viering De geloofsgemeenschap sluit aan op Martinusviering in
H. Martinus Katwijk 		Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. parochiekoor		Vr 19.00 uur Woord- en Communie-dienst m.m.v. parochiekoor	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. parochiekoor	
H. Lambertus Linden 	Zo 9.30 uur Eucharistie	Zo 10.00 uur Woord- en Gebedsdienst	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Vr. 19.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 9.30 uur Eucharistie
H. Antonius van Padua Vianen 		Za 18.00 uur Eucharistie m.m.v. Vivace			Za 18.00 uur Eucharistie met herdenking overledenen m.m.v. Juvia	

en Zo ember. Zondag et Jaar. tinus	Za 17 en Zo 18 november 33ste Zondag door het Jaar	Za 24 en Zo 25 november. Hoogfeest Christus Koning	Za 1 en Zo 2 december. Eerste Zon- dag van de Advent	Za 8 en Zo 9 december. Tweede Zondag van de Advent	Za 15 en Zo 16 december. Derde Zondag van de Advent	Za 22 en Zo 23 december. Vierde Zondag van de Advent
0 uur riering ugdchoor inusvuur 0 uur ie GiD es- en oor	Zo 11.00 uur Eucharistie m.m.v. ge- mengd koor uit Mill	Zo 11.00 uur Eucharistie m.m.v. Herenkoor	Zo 11.00 uur Eucharistie m.m.v. Herenkoor	Zo 11.00 uur Gezinsviering - Eucharis- tie m.m.v. Jeugdchoor	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur Eucharistie met samenzang
0 uur ristie zang	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. Creation	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur Eucharistie met samenzang	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur Eucharistie met samenzang
00 uur ristie amen-		Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. ge- mengd koor		Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. ge- mengd koor		
ering. ofsge- chap n bij de svie- Cuijk-C	Zo 11.00 uur Eucharistie m.m.v. Dameskoor	Zo 11.00 uur Eucharistie	Zo 11.00 uur Woord- en Communie- dienst	Zo 11.00 uur Eucharistie, M.O.V. viering met samenzang	Zo 11.00 uur Eucharistie m.m.v. dameskoor	Za 14.00 uur Eucharistie: Zieken/senioren m.m.v. Dameskoor Zo 11.00 uur Eucharistie
	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. parochiekoor		Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. parochiekoor		Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. parochiekoor	
0 uur ristie	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 9.30 uur Eucharistie	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst
	Za 18.00 uur Eucharistie m.m.v. Vivace		Za 18.00 uur Eucharistie m.m.v. Juvia		Za 18.00 uur Eucharistie m.m.v. Vivace	

## Dagelijkse en bijzondere vieringen

### Dagelijkse vieringen

Woensdagochtend 9.00 uur Martinuskerk, Cuijk  
Maandag tot en met Zaterdag 08.00 uur, Kruissherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

### Bijzondere vieringen

Donderdag 18 oktober,	9.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Eucharistieviering Feest H. Lucas, evangelist
Dinsdag 6 november,	9.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Eucharistieviering Feest Geloofsverkondigers in onze streken
Woensdag 7 november,	9.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Eucharistieviering Hoogfeest H. Willibrordus
Dinsdag 4 december,	19.00 uur,	Protestantse kerk Cuijk,	Oecumenische Vespers in de Advent
Dinsdag 11 december,	19.00 uur,	Protestantse kerk Cuijk,	Oecumenische Vespers in de Advent
Dinsdag 18 december,	19.00 uur,	Protestantse kerk Cuijk,	Oecumenische Vespers in de Advent

bloemen behoren tot het brede boeket van Mariabloemen. Wit (onbesmet, zuiver) zoals *madeliefje*, *margriet* en blauw (hemels) zoals *vergeet-mij-niet* en *maagdenpalm* verwijzen naar haar die niet wilde opvallen, maar er wel was voor de Ander, voor anderen.

De administratie van het kerkhof wordt bijgewerkt. Op verschillende graven hangt een kaartje. Heeft u vragen hieromtrent, neem dan contact op met het secretariaat van de parochie.

## Rondom de Lambertustoren Linden

### Het Gevoel van de Vierdaagse 2018



Onder deze titel maakt KRO-NCRV jaarlijks een sfeerverslag van de Nijmeegse Vierdaagse. Ons dorp glorieerde prominent in de televisie-uitzending van vrijdag 20 juli 2018 (presentator Fons de Poel sprak goedbedoeld over 'het dorpje Lienden'). Daar was ook alle reden toe. De ontvangst van de wandelaars was als vanouds, de gildebreders stonden traditiegetrouw paraat bij de welkomstboog. De route was - binnen het thema 'strand' - sfeervol aangekleed met strandparasols en vele vindingrijke creaties, die de wandelaars een gewaardeerde afleiding bezorgden. Het warme weer nodigde ook meer uit voor het strand dan voor een zware lichamelijke inspanning, maar gelukkig ging het de meeste wandelaars deze laatste dag goed af.

De organisatie verliep gesmeerd, met vereende krachten is het de wandelaars naar de zin gemaakt en is de verenigingskas weer goed gespekt met de verkoop van drank, broodjes en 750 liter soep.

Tijdens de doortocht was ook de kerk opengesteld. Wandelaars konden naar binnen voor een moment van rust en stilte, om de verkoeling op te zoeken of om een kaarsje aan te steken. Zo'n 150 mensen hebben hier gebruik van gemaakt, het zijn er elk jaar meer. Zoals de mevrouw die voor de 25ste maal meeliep en voor het oog van de Tv-camera bij het aansteken van een kaarsje vertelde dat ze dit jaar niet alleen maar 'van de vrolijkheid' was.

Waarmee dus moge blijken dat het openzetten van de kerkeuren in een behoefte voorziet en een zinvolle bijdrage levert aan het Gevoel van de Vierdaagse.



### Liturgie: iedere zondag in onze kerk

Met een zonnig gevoel kijken we terug op de zomer van 2018. Dat geldt uiteraard voor de uitbundige buiten - warmte van de afgelopen maanden, maar we hebben diezelfde sfeer ook meer dan eens mogen ervaren tijdens de vieringen in onze kerk. In dit blad leest u over de bijzondere 4Daagsemorgen in onze kerk en de Tv- opnames die daarvan gemaakt zijn voor het programma 'Het Gevoel van de Vierdaagse'. We zijn er echt trots op. We zijn ook dankbaar dat twee van onze vaste voorgangers Laurens Koole en Frans Smulders zich die morgen weer presenteerden als ware echte gasthe-

ren van onze Geloofsgemeenschap.  
En nu wordt het herfst. September de 'fruitmaand' en oktober de 'wijnmaand' volgens de oud - Nederlandse kalender. Wat die Fruitmaand betreft, daaraan doen wij in onze Lambertusgeloofsgemeenschap voluit mee. De heilige Lambertus wordt 'de appelschudder' genoemd. Op zijn feestdag 17 september begint de appeloogst. We hebben het daar dan over in de liturgie van die dag. De zondag het dichtst bij die 17e september is toch altijd een bijzondere dag. We herdenken dan ook de vijf Amerikaanse gesneuvelden die tot 15 maart 1946 op ons kerkhof begraven lagen en die daarna overgebracht zijn naar het Limburgse Margraten.

In het weekend daarvoor - op zondag 9 september - vierde ons Sint Antonius en Maria Gilde haar naamdag. Pastoor Theo Lamers ging in de viering voor en het koor uit Katwijk onder leiding van Ria van Kempen kwam die morgen in onze kerk zingen. Omdat wij goede gastheren willen zijn, was het ook op deze zondag 'koffie drinken'

na de kerkdienst in De Burcht. Een sfeervol en gezellig ontmoetingsmoment van de twee geloofsgemeenschappen. Wat fijn dat wij die mogelijkheid hebben en dat Mien en Fons Heijnen daar voor een gastvrij onthaal zorgden.

Het valt gasten, maar ook onze eigen bezoekers uit Linden en omgeving op dat wij bijna iedere zondag een nieuw boekje maken en uitgeven om de zondagsviering goed mee te kunnen beleven. Voor de voorgangers is dat toch altijd een hele verantwoordelijkheid en ze besteden er altijd veel zorg en aandacht aan. Dankzij Wil Langen - van het parochiesecretariaat - worden de boekjes keurig én op tijd verzorgd. Een compliment en dank waard!

De voorgangers van onze Geloofsgemeenschap wensen u inspirerende vieringen toe in de komende weken.

HvR, coördinator Liturgie

## Toon Hermans over God: 10 uitspraken om bij stil te staan

*Behalve cabaretier was Toon Hermans ook een diepgelovig man.*

*Hij schreef onder meer twee gebedenboekjes.*

*Wij herlazen het interviewboek 'Gewoon God' en pikten er 10 treffende gedachten uit van de legendarische Nederlandse cabaretier.*

*'Misschien begint geloven in God wel bij de aandacht voor de ander.'*

*'Men gelooft niet in God, maar schrijft hem wel almacht toe: Hij moet ons tegen lijden beschermen. Omdat hij dat niet blijkt te doen, bestaat hij dus niet.'*

*'Wat duiden we eigenlijk aan met het woordje God? Je kunt toch niet in drie letters zeggen wat God is?'*

*'Als ik even mijn adem inhoud, voel ik dat het absurd is dat er ooit een tijd komt dat ik niet meer adem. Die gedachte is zo in strijd met 'leven'. Dat kan gewoon niet! Wat zou de mens dan een zinloze schepping zijn...In die sfeer vind ik God - als aanleiding van eeuwig leven.'*

*'In de maat van de dingen zie je de reflex van het goddelijke. De schepping is feilloos van maat.'*

*'We doen vaak zo moeilijk als het om geloven in God gaat.*

*Soms heb ik zo'n idee dat vrijwel alle geschriften het zo moeilijk hebben gemaakt.'*

*'God is stilte.'*

*'Genade... zegening... inspiratie... bezieling zijn uit de tijd geraakt gevoelens, omdat de wijze van denken over God zo rationeel is geworden. Wat ik niet begrijp, wil ik niet aanvaarden.'*

*'Ik geloof niet dat wij God moeten bejubelen zoals we de mensen bejubelen. Dat is iets voor de Olympische Spelen.'*

*'Het kruis is een groots teken. Mij spreekt het het sterkst aan als ik er stilzwijgend tegenover sta. Alleen maar kijken... dan is de hele ruimte gevuld.'*

*Uit: Gewoon God, Toon Hermans en Mieke Mosmuller, De Fontein/Baarn, 1998 bron: kerknet foto: ©wikipedia*

## Contactgroepen Rondom de Torens

*Voor de leden van contractgroepen rondom de Torens, moet de parochie toestemming ontvangen om hun gegevens te mogen publiceren in het parochieblad. De onderstaande gegevens zijn van de contactgroepleden waarvan we dat op dit moment hebben ontvangen. Waarschijnlijk zal in het volgende parochieblad de contactpersonenlijst weer aangevuld zijn.*

### Rondom de Lambertustoren - Beers

Harry van Haren 0485 - 314333  
Tiny Josemanders 0485 - 317936

### Rondom de Martinustoren - Cuijk

Maarten Hermens 06 - 43138081  
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 0485 - 318029

### Rondom de Jozefstoren - Cuijk

Frans van den Bogaard 0485 - 315742  
Peter Hendriks 06 - 22872890

Lucie Soer 06 - 53303362  
Anita van den Berg 06 - 11340342

### Rondom de Martinustoren - Katwijk

Ria van Kempen-Jeursen 0485 - 317612

### Rondom de Lambertustoren - Linden

Jan van den Broek 0485 - 322819  
Mien Heijnen 0485 - 316272  
Herman van Rhee 0485 - 315904

### Rondom de Agathatoren - St. Agatha

Thea Hermans 0485 - 315892  
Peter Hendriks 0485 - 314030  
Gerard Smits 0485 - 316066

### Rondom de Antoniustoren - Vianen

Nel van Echteld-van Weerdenburg 0485 - 131694

## Parochiestatistiek

*Met de nieuwe verordening (AVG) zijn wij genoodzaakt om levende personen toestemming te vragen om hun namen te publiceren in de parochie-media. Doordat wij niet van alle personen hiervoor bericht ontvangen hebben, kunnen wij slechts een gedeelte van de namen bij de parochiestatistiek opnemen.*

10 september Annie Jaspers-Roelofs  
80 jaar H. Martinus Katwijk  
29 september Jan Creutz  
93 jaar St. Martinus Cuijk  
1 oktober Miet Strik-van der Linden  
92 jaar H. Lambertus Beers  
1 oktober Jacqueline van Vroonhoven-Buteneers  
102 jaar St. Martinus Cuijk

## Uitvaart

*Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:*

14 juli Willy Schampers  
84 jaar St. Martinus Cuijk  
14 juli Ann Hermanussen-van den Boogaard  
96 jaar H. Lambertus Beers  
2 augustus Piet Roelofs  
83 jaar St. Martinus Cuijk  
13 augustus Ruud van Duijnhoven  
86 jaar H. Martinus Katwijk  
23 augustus Marinus Schraven  
90 jaar St. Martinus Cuijk  
27 augustus Wim Maassen  
88 jaar St. Martinus Cuijk  
31 augustus Nelly Bovée-Janssen  
91 jaar H. Agatha St. Agatha



## Doop

*In de afgelopen periode zijn er in onze parochie 8 kinderen gedoopt. Zeven in de Martinuskerk in Cuijk en een in de H. Agathakerk te St. Agatha. Vragen we de goede God om nabijheid en geestkracht*

Kyan van Laere 5 augustus St. Martinus Cuijk  
Noa van Hek 18 augustus St. Martinus Cuijk  
Wende van Bommel 9 september St. Martinus Cuijk  
Evy Heijligers 16 september St. Martinus Cuijk



# Martinuspen

1. Wie ben je en waar en met wie woon je?
2. Wat was je beroep? Had je het naar je zin?  
Wat vind je bijzonder of mooi aan? Wat doe je voor de parochie?
3. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Waarom?
4. Wie / wat is je grootste inspiratiebron? Waarom?
5. Welk boek raad je iedereen aan? Waarom? Wat is je mooiste bijbelverhaal?
6. Welk lied vind je het mooist? Waarom?
7. Welk advies wil je onze pastoor meegeven? Wat wens je de parochie toe?
8. Aan wie geef jij de Martinuspen door?

Mijn naam is Toos Strik en woon op Het Spoor in Beers. Ik neem nu de pen over van Wilma van de Waart. Wilma je hebt ons een mooi verhaal verteld. Ik heb het met plezier gelezen. Het is altijd weer interessant om een stukje uit andermans leven te mogen lezen.

Mijn eerste werkdag op Maria Roepaan in Ottersum. Ik heb me laten vertellen dat de naam is ontstaan doordat de schipper mensen over de Niers zette die hem aanriepen. Mijn loopbaan is ontstaan doordat ik via mijn opleiding een stageplaats kreeg aangewezen op Boldershof in Druten, een huis voor mensen met een verstandelijke beperking. Na daar op verschillende afdelingen te hebben gewerkt, wist ik dat ik daarmee verder wilde, kinderen helpen die weinig of niets zelf konden.

En zo stapte ik op 1 juni 1972 bij Maria Roepaan binnen en kwam ik op paviljoen 15 te werken, een afdeling met twee maal 16 volwassen mannen en vrouwen die door hun lichamelijke handicap de hele dag op bed lagen. In dit paviljoen swas een zuster hoofd. Bij binnenkomst kreeg je te horen wat er van je werd verwacht (geen nagellak of make -up), verzorgd er uit zien (lange haren in een elastiek) en je uniform niet te lang of te kort. Daarna werd je naar jouw afdeling verwezen waar je voor een jaar kwam te werken. Zo deed je in je opleiding ervaring op in verschillende afdelingen. Ik had in mijn stage met kleine kinderen gewerkt, dit was even iets anders.

De dag startte meestal 's morgens om zeven uur om 32 kinderen (leeftijd speelde geen rol alle bewoners werden kinderen genoemd) te douchen. De tweede ploeg die om acht uur startte begon met het uitdelen van medicijnen en eten. Na de wasbeurt was er voor ons een korte pauze die overliep in het geven van drinken met daar achteraan een verschoningsbeurt. Om twaalf uur ging je zelf eten. Voor mij was er een warme maaltijd omdat ik intern zat. We kregen daardoor ook een mentor aangewezen. Dit was Piet Vermeren, die veel mensen in deze regio niet onbekend is. Piet hield een oogje in het zeil zoals dat toendertijd was. Met vragen en problemen kon je bij Piet terecht. Om een uur moest je je collega's aflossen die bezig waren met eten en medicijnen geven. Bijna alle kinderen kregen medicijnen tegen epilepsie of rustgevend.

Na het eten volgde een verschoningsronde en werd ieder kind onderzocht op verdachte plekjes. Ook werden de kinderen doorgesproken: was hun conditie goed en reageerden ze goed op de medicatie. Drie uur, tijd voor de drinkronde en per-

soonlijke aandacht. Nog even de was verzorgen, zakken vuile was gingen weg en volle containers schone kwamen terug. Het avondeten bestond uit een bord voedzame pap, erg lekker. Om acht uur lag iedereen in pyjama en kregen ze nog wat drinken uit een schuitbeker (beker met lange tuit). De nachtdienst die om 10.00 begon, luidde het einde van de dag in.

Wat heeft dit met geloof te maken? Soms meenden ouders dat het krijgen van een gehandicapt kind een straf van God was. Ze verstopten hun kind, bonden het vast wanneer het onhandelbaar was of wegliep. En daar stonden wij dan met een sterk team. Het voelde goed om wat voor deze mensen te doen. Saai en eentonig was het nooit. Het waren hele kleine dingen die van grote betekenis waren, een lach, een ander geluid of een ouder die op bezoek kwam en zag dat het goed ging met hun kind. Er was een hechte, warme band onder collega's, samen voelden we ons verantwoordelijk voor deze mensen. We geloofden in ons werk.

Het boek waar ik iets over wil vertellen is van Bernlef, Hersenschimmen. Het wierp een licht op het leven van mijn moeder. Haar gedragingen werden me pijnlijk duidelijk. Het was dementie. Haar thuissituatie werd onhoudbaar en een opname kon niet langer worden uitgesteld. Hugo Borst en Adelheid Roosen hebben het probleem in de publiciteit gebracht. De regering nam het probleem serieus en maakte extra geld vrij.

Als lied luister ik graag naar Queen. 'These are the days of our lives'. Het gaat hier om de schoonheid van de tekst. Een klein stukje hiervan: Dat was de beste tijd van ons leven, de slechte dingen van het leven gebeurden maar zo weinig. Die tijd is voorbij maar een ding is nog steeds waar, als ik kijk en ik merk dat ik nog steeds van jou hou. Het lied doet me denken aan mijn neef die op 2 juni jl. op vierentwintig jarige leeftijd zijn conservatorium moest afbreken na een strijd die niet te winnen was. Hij wilde graag in de voetsporen van Freddy treden.

Mijn uitspraak is: 'volg je hart'. Daar wil ik niets van afdingen. Maar soms is het goed je emoties onder de loep te nemen. Even stilstaan, niets is wat het lijkt blijkt meer dan waar.

De pen en de daarbij behorende vragen geef ik graag door aan Harrie van Haren. Harrie ken ik al jaren uit het Parochielevens waar hij heel actief in is.

## Mariamaand

### 7 oktober - Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans

*De Mariamaand in oktober is een uitbreiding van het oorspronkelijke feest van Maria van de Rozenkrans, dat altijd gevierd werd op 7 oktober. In de 19e eeuw is dit feest ingesteld; in 1969 heeft Paus Paulus VI het de naam gegeven: Heilige Maagd van de Rozenkrans.*

Al heel erg lang wordt het Rozenkransgebed gebeden. Waarom? Omdat het zo'n sterk gebed is. Een gebed dat sterker is dan wapens! Dat is niet zo raar als het klinkt, want als we de Rozenkrans bidden vragen we aan Maria dat zij onze gebeden bij God brengt. En voor God, die hemel en aarde gemaakt heeft, is natuurlijk alles mogelijk. Maria heeft al vaker gevraagd dat wij elke dag de Rozenkrans bidden voor vrede op aarde.

In 1571 werd er door heel veel mensen de Rozenkrans gebeden, want er was oorlog. Op 7 oktober was er een heel zwaar gevecht op zee vlakbij Lepanto (in de buurt van Griekenland). Plotseling draaide de wind, waardoor wonder boven wonder dit gevecht gewonnen werd door de Christenen. Paus Pius de Vijfde begreep dat dit kwam door het met zoveel mensen samen bidden van de Rozenkrans. Hij bepaalde dat 7 oktober een speciale dag werd ter ere van de hulp die Maria geeft als wij het Rozenkransgebed bidden. En zo is het gekomen dat oktober de Rozenkransmaand is geworden, nu nog steeds. Daarom ook dat het jaarevenement van altijd op de eerste zaterdag van oktober gehouden wordt. De stichting "Kinderen bidden voor Kinderen" brengt het bidden van de rozenkrans bij kinderen onder de aandacht. Dit op een laagdrempelige manier. 'We maken eigentijdse rozenkransen met de kinderen', zo vertelt Elly Benner, lid van het ontwikkelteam van de stichting. Het zijn soms felgekleurde rozenkransen, of ze zijn gemaakt van hippe materialen als het wire-zilverdraad - doorgaans gebruikt om sieraden mee te maken. Of hele stoere exemplaren, voor jongens. Je eigen rozenkrans rijgen, bijvoorbeeld gedurende de oktobermaand, en deze elke week een stukje zien groeien, werkt ook motiverend.

7 oktober is maar een van de vele Mariafeestdagen. Hieronder een overzicht:

1 januari	Feest van Maria, Moeder van God
2 februari	Feest van de opdracht van de Heer
25 maart	Maria Boodschap
mei	Meimaand - Mariamaand
13 mei	Verscheijning van Maria in Fatima
31 mei	Maria bezoekt haar nicht Elisabet
4 juni	Onbevlekt hart van Maria
15 augustus	Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
22 augustus	Maria Koningin
8 september	Maria Geboorte
15 september	Maria, Moeder van Smarten



7 oktober	Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
13 oktober	Maria Koningin van de Rozenkrans
21 november	Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de Tempel
8 december	Onbevleete Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria
30 december	Feest van de Heilige Familie

Kijk ook op onderstaande internetpagina voor meer uitleg over bovengenoemde feestdagen: <http://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/?p=maria>





## Het Zonnelied

Het *Zonnelied* is een lof- en danklied voor alle schepselen dat Franciscus enkele jaren voor zijn dood heeft gedicht. Hieronder de tekst. Op de website van Titia Lindeman vindt u bijzondere gedichten bij elke strofe van dit bijzondere gebed. Verder naar beneden de link naar de webpagina.

### Het Loflied op de Schepselen



Geloofd zij gij, mijn Eeuwige, met al uw schepselen,  
vooral heer broeder Zon die de dag is  
en door wie u ons verlicht  
En hij is mooi en stralend, groots en doordringend  
van u, allerhoogste, is hij het levende teken.



Geloofd bent u, mijn Eeuwige,  
door zuster maan en de sterren  
aan de hemel hebt u ze gezet,  
schitterend, kostbaar en mooi.



Geloofd bent u, mijn Eeuwige, door broeder wind  
en door de lucht en de wolken  
door het helder weer en ieder jaargetijde  
waardoor u uw schepselen in leven houdt.



Geloofd bent u, mijn Eeuwige, door zuster water,  
die zo nuttig is, nederig en kuis.



Geloofd bent u, mijn Eeuwige, door broeder vuur,  
door wie u de nacht voor ons helder maakt.  
En hij is mooi en vrolijk en onbedwingbaar en sterk.



Geloofd bent u, mijn Eeuwige, door zuster aarde  
onze moeder, die ons in leven houdt  
en allerlei geurige gewassen  
en kleurige bloemen en kruiden voortbrengt.  
Loof en zegen mijn Eeuwige  
en dank en dien de Eeuwige met grote nederigheid.  
Geloofd bent u, mijn Eeuwige,  
door ieder die vergiffenis schenkt door uw liefde  
en die ziekte en verdrukking en pijn verdragen.  
Gelukkig zij die dat dragen in vrede,  
want door u, Allerhoogste,  
zullen zij gekroond worden



Geloofd bent u, mijn Eeuwige,  
door onze zuster de dood van het lichaam  
waaraan geen levend mens kan ontsnappen.  
Wee hen die sterven in zonde.  
Gelukkig wie de dood aantreft binnen uw allerheiligste  
wil,  
want de tweede dood zal hen geen kwaad doen.  
Loof en zegen mijn Eeuwige,  
en dank hem met grote nederigheid.

<http://titalindeboom.nl/wp/random-het-zonnelied/>

### Vormsel

We zijn al volop aan de slag met de voorbereidingen voor het sacrament van het heilig Vormsel. Samen met de jonge leiders van onze Rock Solid Tiengroep willen we er een leuke, inspirerend verdiepend en onwijs gave tijd van maken. Samen gaan we kijken naar wie we zijn, wat het vormsel is en natuurlijk wat het geloof voor je kan betekenen in het dagelijks leven. Dit doen we door middel van mooie gesprekken, leuke spelletjes en natuurlijk een vormselkamp! Uiteindelijk word jij gevormd en deze vormselviering zal plaatsvinden op vrijdag 7 juni 2019.

Ouders kunnen hun kind inschrijven voor het vormselproject. Het aanmeldformulier wordt verspreid via de scholen, maar is ook te downloaden via de website: [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl), onder het tabblad geloof en leven: vormselwerkgroep.

Een info-avond voor ouders zal plaatsvinden op maandag 12 november 2018 om 20:00 uur op de pastorie bij de Martinuskerk (Kerkstraat 10, Cuijk). Inschrijven kan tot 20 november. Ouders die hun kinderen inschrijven of geïnteresseerd zijn nodigen wij hierbij van harte uit! Op die avond zal informatie over het project verstrekt worden, inclusief de data van de bijeenkomsten.

*Werkgroep Heilig Vormsel parochie H. Martinus - Cuijk*

### Wereldjongerendagen

Mijn naam is Merel, en ik ga na het leuke avontuur in Polen ook deze keer naar de Wereld Jongeren Dagen (WJD). Dit keer gaan we zelfs naar Panama! In 3 weken tijd leren we veel dingen over het geloof, andere mede reizigers en jezelf. Hoogstwaarschijnlijk zijn het 3 slopende weken, maar je maakt er ook herinneringen voor het leven. Zo zou ik de heftige windstoten op het veld, het lekkere eten, de lieve gastgezinnen en de ontmoeting met de paus altijd blijven herinneren als ik aan de vorige WJD in Polen denk.

Na mijn reis in Polen ben ik veel actiever geworden in de kerk, heb ik meer katholieke vrienden gekregen en heb ik veel nagedacht over wie ik juist wel en niet wil zijn. Hierdoor wilde ik dit jaar weer mee. Ik ben benieuwd wie ik nu allemaal ga leren kennen en wat voor dingen we gaan meemaken met zijn allen. Samen groeien vind ik namelijk nog leuker dan alleen.

Om deze jongerenreizen mogelijk te maken zijn er acties georganiseerd zoals de Church Escape en de verkoop van kaarsen achter in de Martinuskerk in Cuijk.

*Merel Smeets*

## Kinderpagina

### Communie

Het nieuwe werkjaar is van start gegaan en ook de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zijn begonnen. De uitnodiging en het inschrijfformulier worden verspreid via de scholen en onze website.

Dit schooljaar zal de Eerste Heilige Communie plaatsvinden op **zondag 19 mei 2019**. Voorafgaand is er voor de communicanten een leuk en interactief voorbereidingstraject waarin ze meer zullen ontdekken over het katholieke geloof, hoe je dat samen met anderen kunt beleven en hun eerste Communie.

Op **woensdag 24 oktober om 20.30 uur** is er een **ouderinformatieavond** in de Martinuskerk (Kerkstraat 8). Op deze avond zal de werkgroep u meer vertellen over de voorbereidingen voor de Eerste Communie en de daarbij behorende kinderbijeenkomsten. Zowel ouders die al weten dat hun kind de Eerste Communie gaat doen, als ouders die geïnteresseerd zijn, zijn van harte uitgenodigd.

Een eerste datum om alvast te noteren is maandagmiddag 5 november, dan zal de startbijeenkomst plaatsvinden. Ouders die hun kinderen hebben ingeschreven, ontvangen hiervoor nog nadere informatie. Ouders kunnen hun kind al inschrijven met het inschrijfformulier, dat via school wordt verspreid en ook is

te vinden op de website [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl). **Communicanten kunnen ingeschreven worden t/m 1 november 2018.**

Voor vragen of informatie: [communie@martinuscuijk.nl](mailto:communie@martinuscuijk.nl)

*Werkgroep Eerste Heilige Communie*



## Sint Franciscus

H. Franciscus 4 oktober

Franciscus is een van de bekendste heiligen. Niet alleen voor katholieken is hij belangrijk, ook veel mensen die niet katholiek zijn kennen Franciscus. Op 4 oktober herdenken wij zijn sterfdag. In de verhalen die over hem verteld worden, is hij een echte dierenvriend. Daarom vieren we op zijn sterfdag ook Dierendag.



### Vrolijke Frans

Franciscus wordt geboren in Italië in het plaatsje Assisi in 1181. Zijn vader is een lakenkoopman en de zaken gaan goed. Franciscus heeft een gemakkelijk leventje en houdt van feesten, er is immers geld genoeg. Hij droomt ervan om ridder te worden. Maar in de oorlog wordt hij gevangen genomen en wordt ziek. Zijn vrienden laten hem in de steek.

### Vertrouwen op God

Als Franciscus op een dag een wandeling maakt in de omgeving van Assisi komt hij bij een vervallen kerkje in San Damiano. Hij gaat naar binnen en ziet het grote kruisbeeld boven het altaar. Als hij daar zo op zijn knieën zit te bidden, is het net alsof Jezus op het kruisbeeld tegen hem praat. Hij hoort een stem: "Franciscus, herstel mijn huis".

Franciscus vertrouwt niet langer op geld en mooie dingen, hij vertrouwt op God en kiest er voor om arm te leven, zoals Jezus. Hij gaat rondtrekken en vertelt de mensen over zijn liefde voor God en de schepping. Al gauw trekt hij mensen aan die hem willen volgen.

### Dierenvriend

Over zijn liefde voor de schepping en vooral voor de dieren zijn veel verhalen verteld. Franciscus noemde alle schepselen zijn broeders en zusters. Er wordt zelfs verteld dat hij met de dieren kon praten. Soms wilden mensen niet naar hem luisteren, want ze vonden het niet leuk om te horen dat ze al hun bezittingen weg moesten geven. Daarom ging Franciscus maar voor de vogels preken. In de stad Gubbio, waar de mensen doodsbang waren voor een wolf, zorgde Franciscus ervoor dat de mensen vrede sloten met broeder wolf.

### Zonnelied

Aan het eind van zijn leven, als hij heel erg ziek en zwak is, schrijft Franciscus zijn beroemde Zonnelied. Daarin dankt hij God voor de mooie schepping die Hij ons gegeven heeft. Franciscus spreekt over broeder zon en zuster maan. Wij zijn allemaal schepselen van God en allemaal broeders en zusters van elkaar. Na zijn dood zijn de volgelingen van Franciscus verder gegaan. Ook nu nog zijn er volgelingen van Franciscus.

Zij noemen zich franciscanen. Heel veel mensen zien Franciscus als een voorbeeldfiguur. Ook de paus heeft hem als voorbeeld gekozen en zijn naam aangenomen: paus Franciscus.



*Broeder Frans door Hein Stufkens.*

Franciscus van Assisi is zijn volledige naam. Zijn vrienden waren zwervers, bedelaars, zieken en de dieren! In dit boekje heet hij gewoon 'broeder Frans', en misschien dat hem dat zelf ook wel het beste zou zijn bevallen. Als je je hart opent kun je hem hier, in al zijn eenvoud, ontmoeten en leren kennen als een vriend en reisgenoot voor het leven. Vanaf 7 jaar.

## FRANCISCUS

*Franciscus was een heilige  
die leefde voor de vrede.  
Hij woonde in Italië,  
niet eens zo lang geleden.*

*Zijn kleding was eenvoudig en  
hij was een grote bidder.  
Maar ooit was hij een rijke knul,  
een lolbroek en een ridder!*

*Hij voerde oorlog op zijn paard  
met andere soldaten.  
Maar op een dag ontmoette hij  
een arme melaatse.*

*Hij werd ontroerd en zei:  
'Dag, broer', en durfde hem te kussen.  
Hij zag ineens de zon, de maan,  
de raven en de mussen!*

*Zo heeft Franciscus zich bekeerd  
en werd een vriend van Jezus.  
Kom, doe je geld en wapens weg,  
wat overblijft is ... vrède!*

© Marjet de Jong, 2013



# Martinusfeest

## 2018

**zaterdag  
10 november  
Sint Martinuskerk Cuijk**



**16.00 uur  
lampion knutselen met  
aansluitend samen eten**

**18.00 uur  
Sint Martinusviering  
met lampionnenoptocht  
en Martinusvuurkorven**



**Mail voor 7 november  
naar [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl)  
om je op te geven.**

